

GROTERE BORSTEN?

Als schoonheidsspecialiste ben ik veel bezig met uiterlijke verzorging. Niet alleen de verzorging van mijzelf maar uiteraard ook die van mijn klanten.

Het is daarbij mijn doel om iemand een “Mooi & Verzorgd” UITERLIJK maar zeker ook GEVOEL te geven. Zodat wij vrouwen op en top kunnen genieten van ons “vrouw zijn”.

VROUW ZIJN

“Vrouw zijn” gaat voor mij veel verder dan alleen geëpileerde wenkbrauwen en een goed verzorgde huid. Ook een mooie, vrouwelijke lijn hoort daar bij. Daarvoor hoeft een vrouw zeker geen maatje 34 te hebben maar de vormen en het figuur komen het mooist tot hun recht als de verhoudingen in balans zijn.

PUBERTIJD

Als jong meisje was ik al veel met mijn uiterlijk bezig en toen ik in de pubertijd nauwelijks borsten kreeg, voelde ik mij diep ongelukkig en incompleet.

Op mijn 19de heb ik de knoop doorgemaakt en mijn borsten laten vergroten. Geen ordinair grote maat maar in plaats van “zo plat als een dubbeltje” wilde ik een vrouwelijk figuur.

DOLGELUKKIG was ik na de operatie, met mijn bescheiden maatje B. Ik heb jaren lang plezier gehad van mijn borsten en nooit het gevoel gehad dat het iets onnatuurlijks was.

Voor mij was het zelfs het tegenovergestelde; ik voelde mij zonder mijn borsten onnatuurlijk.

VERVANGEN

Nu, na 20 jaar, zijn mijn protheses verouderd en moeten ze vervangen worden. Gisteren ben ik onder het mes gegaan en heb ik nieuwe protheses gekregen. Nog steeds geen maatje meloen maar een Cup die goed past bij mijn lijf en waar ik mij goed bij voel.

Voor mij is het belangrijk om een “Mooi & Verzorgde” vrouw te zijn en dat straalt ik uit als ik goed in mijn vel zit.

Mooie borsten horen bij mij!

Liefs JITSKE 🥰